

RECENSIE

Min of meer goed

Als kind las ik het liefst boeken waarin leeftijdsgenootjes iets vreselijks overkwam. Een kind dat mishandeld werd of door een ongeluk nooit meer zou kunnen lopen, ik vond het heerlijk. Hoe dramatischer het verhaal, hoe beter. En als ik het boek uit had kon ik opgebacht ademen, want uiteindelijk liep het altijd goed af.

Een boek dat ik als kind waarschijnlijk ook prachtig had gevonden is *Casablanca girl* van Gonneke Huizing uit Groningen. Hierin wordt het verhaal verteld van de 15-jarige Nadia, een slachtoffer van vrouwenhandel. Een fictief verhaal, maar het lot dat Nadia treft, zo schrijft Huizing, is zeker niet verzonnen want het overkomt jaarlijks ruim tweehonderd meisjes.

Nadia groeit op als een gewoon meisje in Casablanca, Marokko. Ze woont met haar vader en moeder in een prettige buurt. Ze gaat naar school en speelt met vriendinnen. Maar dan gaat het mis: vader sterft en Nadia en haar moeder komen op straat terecht. Vanaf dit moment gaat het bergafwaarts.

Nadia ze uiteindelijk ook nog eens in de steek gelaten wordt door haar vriendje Karim grijpt ze de kans die haar geboden wordt om naar Europa te vertrekken met beide handen aan. Aangekomen in Nederland blijkt dat ze niet de beloofde werkloosheidsopleiding gaat doen maar dat ze voor hoer moet spelen.

Zover komt het niet. Voordat Nadia daadwerkelijk in actie moet komen, weet ze te vluchten. Hoewel in werkelijkheid geen meisje er zo genadig van af zal komen, is deze wending in het verhaal begrijpelijk. *Casablanca girl* is een jeugdboek voor meisjes vanaf 12 jaar. Zonder expliciete beschrijvingen van gedwongen prostitutie is het nu al niet bepaald kinderachtig verhaal al heftig genoeg.

Uitindelijk komt het min of meer goed met Nadia, maar tot het zover is, treft Nadia de ene na de andere ramp. Ondertussen blijkt ze ook nog eens zwanger te zijn van Karim. *Casablanca girl* is geen gemoedelijk boek maar wel spannend en goed geschreven. En vooral een boek dat je opslokt. Precies zoals ik vroeger het liefst wilde, alleen op mijn kamertje.

Rosalien Koster



★★★★☆

Boek *Casablanca girl*
Auteur Gonneke Huizing
Uitgeverij Holland Prijs
€14,90 (142 blz.)